



**HISTORISCHE
HUIZEN GENT**

PERSTEKST 19 APRIL 2013

TENTOONSTELLING *HISTORIES OF THOUGHT* SNT-BAAFSABDIJ GENT

De Sint-Baafssite is een iconische plek voor het ontstaan van Gent. Met haar ruïne en overwoekerde stenen getuigt ze van een rijk en tragisch verleden. Alleen al daarmee bezit ze de troeven om zowel historisch geïnteresseerde bezoekers, romantische zielen als culturele meerwaardezoekers te bekoren. En natuurlijk begeestert ze passanten ook als een karakteristieke groene plek, die het cliché van groene oase ver overstijgt.

Toch bleef de Sint-Baafsabdij na een saneringsbeslissing sinds jaren zeer beperkt toegankelijk voor het publiek. Gelukkig waren er de omwonende vrijwilligers die zich voor de site inzetten. De Buren van de Abdij hielden van het voorjaar tot de winter de site op zondagnamiddag open en organiseerden er ook passende culturele activiteiten, gericht op de buurtbewoners.

Historische Huizen Gent wil hun inzet nu versterken en de prachtige site nog meer ontsluiten. Ze doen dat om te beginnen met een format waar ze goed in zijn: een tentoonstelling. En omdat de stilte van de site telkens weer blijkt de inspireren tot creativiteit, werd het de tentoonstelling *Histories of Thought*, een initiatief van kunstenaar Chantal Pollier, die zoals zovelen viel als een blok voor de adembenemende plek.

De tentoonstelling *Histories of Thought* brengt een twintigtal hedendaagse kunstenaars samen die elk in hun favoriete kunstdiscipline pogen de concepten tijd en vergankelijkheid te overstijgen. Tijd is een verschijnsel waardoor alles onophoudelijk in een verleden duikt waaruit het nooit terugkeert. Waarom kan de tijd niet keren? Of stilstaan?

De Sint-Baafsabdij is dé plek bij uitstek om de tijd te zien. Mysterieus door haar vergankelijkheid en fascinerend door de stenen die er spreken, is het de uitgelezen plek om een tentoonstelling met dit thema te organiseren. Op de Sint-Baafssite krijgt tijd een andere dimensie. Tijd als inspiratiebron voor kunstenaars in woord, klank en beeld wordt voor de bezoeker een emotie. De bezoeker ontdekt de verschillende posities die kunstwerken en artefacten in ruimte en tijd kunnen innemen. Tijd is vatbaar voor interpretatie, net zoals geschiedenis en de gedachte aan het verleden.

Voortaan gaan de deuren van de abdij drie namiddagen in de week open: op vrijdag-, zaterdag- en zondagnamiddag. Ook nadat de tentoonstelling is afgelopen, blijft dit zo tot en met oktober.

Deze tentoonstelling kadert ook mooi in het thema van de Erfgoeddag: "Stop de tijd". De meest vergankelijke kunstvormen krijgen dan het podium: muziek, woord en performance. Zondag 21 april kan je de hele dag in de refter van de Sint-Baafsabdij genieten met de ogen, de oren en de buik van het nu.

Er zijn op Erfgoeddag ook rondleidingen en evocaties van de Buren en kinderen kunnen in een instapatelier van de steenhouwer van de Sint-Baafsabdij hun initiaal in steen leren kappen.

PRAKTISCHE INFO

Tentoonstelling *Histories of Thought* van 20 april tot en met 9 juni 2013
open elke vrijdag, zaterdag en zondag van 14u00 tot 18u00

Sint-Baafsabdij
Voorhoutkaai 43
9000 Gent

gratis toegang

deelnemende kunstenaars:

Robert Clicque · Eleanor Crook · Sandra De Clerck · Harlinde De Mol · William Dumaresq† · Peter Flynn · Bryan William Green · Pelagie-May Green · Valentina Lari · Richard Neave · Chantal Pollier · Pascale Pollier · Ilse Roman · Richard Thompson · Reginald Van de Velde · Guido Vanhercke · Els Van Poucke · Kevin Vanwonterghem

Programma ERFGOEDDAG 2013 op zondag 21 april

10u00 performance Ilse Roman
11u00 piano Frederik Croene en Timo Van Luyck
11u30 gedicht Guido Vanhercke
12u00 viool en gitaar Bryan Green en Glynn Cicada
13u00 gedicht Guido Vanherck
14u00 piano Frederik Croene en Timo Van Luyck
15u00 gedicht Peter Flynn en groep
16u00 viool en gitaar Bryan Green en Glynn Cicada
17u00 gedicht Peter Flynn en groep

Op www.sintpietersabdij.be vind je meer informatie over de tentoonstelling en het programma van Erfgoeddag.

CONTACT

Historische Huizen Gent
Sint-Pietersabdij
Sint-Pietersplein 9
9000 Gent
T +32 (0)9 243 97 30
F +32 (0)9 243 97 34
E sintpietersabdij@gent.be
www.sintpietersabdijgent.be

Fabienne Gros
Pers en communicatie
T +32 (0)9 243 97 52
E fabienne.gros@gent.be

Bevoegd:
Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen Stad Gent
Stadhuis
Botermarkt 1
9000 Gent
T 09 266 51 40
E schepen.storms@gent.be